

Vollenhove

Genieten bij het Veluwemeer

15 t/m 22 juli 2022



De locatie – De Follenhoegh



Deelnemers



Nicole



Sylvia



Linda



Jim



Gerrit



Ellie

Dag I

De vakantie begon op vrijdagochtend in Arnhem, bij de buitenplaats. Daar werd de bus ingeladen met boodschappen en andere spullen voor deze reis. Het wachten was op Jim, want hij was wat verlaat. Gelukkig had hij goede zin en konden wij vertrekken richting Veenendaal.

Hier stond Ellie op ons te wachten en ook zij had er heel veel zin in. Nadat haar tas in de bus is gelegd konden we de reis vervolgen naar Vollenhove – onze vakantiebestemming!

Daar zaten Nicole, Sylvia, Linda en Gerrit op ons te wachten. Zij hadden de overkapping al gevonden om lekker te zitten.

Natuurlijk was iedereen nieuwsgierig naar hoe de Follenhoegh er van binnen uit ziet. De kamers werden verdeeld, de tassen uitgepakt en de bedden opgemaakt. Toen de familieleden van de deelnemers die zijn gebracht naar huis gingen kon ons avontuur beginnen...

We moesten even aan elkaar wennen, maar al snel hadden we het gevoel dat het een leuke week zou gaan worden!

Na het avondeten zijn we nog even richting het centrum gelopen en hebben daar een heerlijk ijsje gegeten.



Dag 2

Vandaag zijn we naar Kampen gegaan. Nadat we de bus bij het station hebben geparkeerd zijn we richting het centrum gelopen. We moesten over een grote brug en daar stond best wel wat wind. De pet van Ellie waaide zelfs van haar hoofd! Gelukkig ging deze richting de straat, zodat we hem snel konden pakken. We hadden geluk dat hij niet de andere kant op waaide, want dan hadden we het water in moeten springen...

We hebben rondgelopen door het centrum van Kampen en natuurlijk een drankje genuttigd. Enkele deelnemers hebben kaarten gekocht om naar huis te sturen.



Leuk weetje: Het schijnt dat aan de kerktoren van Kampen een (nep)koe is opgehangen. Het verhaal gaat dat er vroeger gras op de kerktoren groeide omdat de bouw van de toren stagneerde en ze een koe naar boven hebben gehesen om dat verse voer weg te grazen en dat willen ze met deze hangende koe uitbeelden.

Omdat het best wel warm was buiten zijn we weer teruggelopen naar de bus. Voordat we vertrokken hebben we een kroket gegeten.



's Avonds hebben we rustig aan gedaan bij onze accommodatie.

Dag 3

Vandaag was een rustige dag in en om het huis. Zowel Gerrie als Theo hadden andere verplichtingen en zijn om de beurt een tijdje weggeweest. Wilma had een heerlijke kwarktaart gemaakt. Daar hebben we met z'n allen heerlijk van genoten tijdens het koffie drinken zondagmiddag.

Ook vandaag was het erg warm. Sommige deelnemers hebben verkoeling gezocht door een voetenbadje te nemen – heerlijk!

Voor het avondeten hebben we het ook makkelijk gehouden. Er was nog wat macaroni over, dit hebben we opgewarmd en we hebben friet gehaald.



Dag 4

Na het ontbijt zijn we op stap gegaan naar Zwartsluis. Helaas waren veel dingen daar gesloten omdat het maandag is. Maar we hebben kunnen genieten van het uitzicht over de haven met daarin veel boten. Enkele deelnemers hebben wat inkopen gedaan en toen zijn we op een terras gaan zitten.

We mochten allemaal een gebakje uitkiezen. Appeltaart en kwarktaart waren favoriet! Een lekker kopje koffie of een 0% wit biertje konden hierbij niet ontbreken.



Na de wandeling door Zwartsluis zijn we met de bus vertrokken voor een mooie rondrit door de omgeving en zijn we met een veerpont in Genemuiden het water overgestoken. Dat was al een belevenis op zich!

Toen zijn we weer richting ons huis gereden om te chillen. 😊

Onze voetballiefhebber Gerrit genoot erg van het vrouwenvoetbal in de avond.



Dag 5

Vandaag was het extreem warm. Ons huis staat naast het park waar de ruïne is van Toutenburg, met een prachtige waterval en wandelpad. Nadat we broodjes hebben gehaald bij de warme bakker en alles hebben gesmeerd en ingepakt zijn we dat park in gegaan om verkoeling te zoeken. Enkele deelnemers wilden met de voeten in de waterval. Daar hebben we ook genoten van onze picknick.

De wandeling daarna ging van bank tot bank. Het was eigenlijk al te warm om iets te ondernemen dus het park – onder de bomen – was een uitkomst voor ons.

Eenmaal thuis hebben we een waterijsje gegeten en rustig aan gedaan.

's avonds hebben we rundvlees- en huzarensalade gegeten met tomaten, komkommer en sla. Een lekkere maaltijd voor een warme dag.



Dag 6

Vandaag staat er een rondvaart over de weerribben op het programma, met Tiemen vaartjes in Ossenzijl.

Toen we daarheen reden hebben we kunnen genieten van de prachtige omgeving; veel water, bootjes en mooie natuur.

Daar aangekomen moesten we richting de boot, waar we mochten instappen. Voor Jim ging het net wat anders om binnen te komen. Hij mocht via het raam naar binnen getild worden. Gelukkig heeft de begeleiding van deze reis flinke spierballen, dus dat ging gesmeerd.

Nicole vond het allemaal een beetje spannend en wilde liever niet mee op de boot. Later bleek dat het kwam omdat er een hond aan boord ging. Wilma is met haar op een terras gaan zitten.

De boot was aan de zijkanten open, dus vlinders en libellen vlogen zo langs ons op door de boot heen. De schipper kon mooi vertellen over de omgeving en alle bezienswaardigheden waar we langs zijn gevaren.

Bij terugkomst moest Jim ook weer door het raam naar buiten getild worden. Het was even een klusje, maar hij heeft er zo van genoten. Dat tillen was dus snel vergeten...

Bij de Weerribben was ook nog een winkel van Staatsbosbeheer. Hier hebben we even rond gestruind en sommige deelnemers hebben een souvenir gekocht. Toen zijn we richting huis gegaan, want 's avonds stond er een BBQ gepland. We hebben alles besteld bij slager Heetebrij uit Vollenhove. Als afsluiter van deze avond hebben we samen liedjes gezongen. Het repertoire bestond vooral uit Hollandse hits.



Dag 7

Gerrit is deze week oudoom geworden van een meisje! Alle reden voor een feestje, dus beschuit met muisjes voor bij de koffie.

Toen we helemaal klaar waren zijn we vertrokken naar Luttelgeest, naar de Orchideeënhoeve. Het regende vandaag, maar gelukkig was dit allemaal binnen! We zijn daar begonnen met een kopje koffie en een kroket omdat het al lunchtijd was.

Daarna op avontuur; wat hebben we prachtige dingen gezien. Van bloemen tot vogels en van vissen tot vlinders. De losvliegende Lori's bleken toch wel een beetje te spannend voor Sylvia. Zij is er met Gerrie omheen gelopen, terwijl de rest door de volière ging.

We hebben deze middag afgesloten met een drankje in het restaurant.



Thuis aangekomen hadden we even tijd om bij te komen en ons op te frissen.

We zijn uit eten geweest bij eetcafé Het Saantje. Het was erg leuk en we hebben daar heerlijk gegeten. De bediening en de kok krijgen van ons een dikke tien!

Vanwege het weer zijn we hier met de bus naartoe gegaan. Na het eten wilden enkele deelnemers nog een toeristische rit naar huis.

Theo heeft ons nog veel moois laten zien, o.a. Giethoorn. Thuis hebben we nog even gezeten en toen richting bed, want morgen gaan we alweer naar huis...

Dag 8

Vandaag is alweer de laatste dag van deze gezellige reis. We zijn de dag begonnen met een ontbijt. Daarna de laatste dingetjes in de koffer gedaan. Alles liep op rolletjes en we waren mooi op tijd klaar voordat de familieleden van Sylvia, Nicole, Linda en Gerrit hen weer kwamen ophalen.

Ellie en Jim gingen weer met de bus mee terug. In Veenendaal werd Ellie al opgewacht en in Arnhem kwam het taxibusje van Jim al snel aangereden om hem thuis te brengen.

We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van deze reis en met plezier terugkijken naar de foto's en het verslag.

Groetjes,
Theo, Wilma en Gerrie.



Foto's



BBQ



Foto's



Orchideeën Hoeve

Foto's



Orchideeën Hoeve

Foto's



Foto's

